



Feesteworp **STOET**

ZONDAG 03.11.2024

Voor de 46ste keer trekt de Feesteworpstoet door de Avelgemse straten. Met kleurrijke kostuums, acrobatische artiesten en muzikale acts brengen we de **magie van het circus** tot leven. Verwacht je aan prachtige creaties van lokale verenigingen, aangevuld met sfeervol straattheater uit binnen- en buitenland.

. VOLGORDE STOET .

Koninklijke Harmonie De Verenigde Vrienden

Geen Feesteworp zonder de Avelgemse Verenigde Vrienden. Onder leiding van de tamboer-majoor geven zij het startsein van de stoet.

Firebooth

Bij de betoverende vuuract van Mister Jack ben je als bezoeker de ster van de show! Je kiest met welke vuurattributen je op de foto gaat: een zwaard, een hoed, een paraplu, ...

Lierse reuzen

De Gilde der Lierse Pijnders komen op bezoek met Lierse legendes Pallieter (naar het gelijknamige boek van Felix Timmermans), Caje (voetballegende Jan Ceulemans) en Wardje (Liers volksfiguur).

The Daparro Brothers

Circus van de bovenste plank: clownerie, jonglerie, acrobatie, monocyclisme, mime, magie, balanskunst, ... Dit komediantengezelschap gaat terug naar de roots van het aloude circus.

Chiro Avelgem

De leidingsploeg van de Avelgemse chiro's brengt je een circus 'pur sang', met alles erop en eraan.

Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia Heestert

Fanfare, drumband en twirling: Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia heeft voor elk wat wils!

Circus De Sven

De Sven staat bekend om zijn circusworkshops en -shows. Dit keer staat zijn magische diablo centraal. Laat je verbazen door de vele originele trucjes!

ZKV De Sotten

Met al bijna 50 jaar op de teller is de Zottegemse Karnaval Vereniging De Sotten één van de oprichtende groepen van het Zottegemse carnaval. Met hun kleurrijke kostuums en originele praalwagens zijn ze een vaste waarde in het carnavalsgebeuren. Wie De Sotten zegt, zegt feest!

Jeugdhuis Krak

Iedere editie opnieuw brengt Krak de nodige creativiteit en enthousiasme in de stoet.
Deze keer komen ze met een prachtige circusbus vol feestelijke circusartiesten.

Barries Foodtruck

Spot Je ons? Zeg gerust hallo!! Misschien krijg je dan wat lekkers



KMM Sint-Cecilia Koolskamp

Zet je schrap voor een spectaculaire show van Percussion Team en Majorette Team Koolskamp. Ze zorgen voor een energieke mix van strakke percussie en indrukwekkende majorettemoves.

Speelpleinwerking Avelgem

Twee jaar geleden kwamen ze hun allereerste Feesteworpervaring opdoen en blijkbaar hebben ze de smaak te pakken want ook deze keer mogen we terug op de animatoren van de Speelpleinwerking rekenen. Niet enkel tijdens school-vakanties maar ook doorheen het jaar is dit een hechte vriendenbende die samen voor leven in de brouwerij zorgt. Benieuwd wat ze deze keer in elkaar geknutseld hebben!

Reuze Stuntfiets

Ooit al een 2,70 meter hoge stuntfiets door de Avelgemse straten zien rijden? Deze Nederlandse artiest heeft zelfs pirouettes en complete salto's in zijn arsenaal. Keep rolling!



Intrede van de Sint

Traditiegetrouw doen de Sint en zijn pieten hun intrede op de Feesteworp. Wie braaf is krijgt lekkers...

Compagnie des Quatre Saisons

Joséphine de reuzendrakin is ontwaakt uit haar schoonheidsslaapje en komt op bezoek in Avelgem. Zet je schrap voor één van de blikvangers van de stoet!

De Spikvriendjes

De collega's van Spikkerelle wagen zich samen met vrienden en sympathisanten aan een eerste Feesteworpedeelname. Ze kunnen alle steun van het publiek gebruiken dus laat jullie horen!

Airkemachine

Rijdend op zijn gepimpte mobiel brengt Mr. Airkesmachine met zijn kleurrijke en enthousiaste verschijning een glimlach op ieders gezicht. Door de circusmegafoon blazen bekende muzieknummers, er zijn zang- en dansmomenten bij de vleet doorspekt met live-muziek. Allez Hoppaaaaah!!!

Christiaens-Volcke

Je hoort ze waarschijnlijk al van ver komen, daar komen de tractoren van Christiaens-Volcke met de nodige toeters en bellen!

Cirque Poubelle

Tijd voor een tussentijdse opkuis, gelukkig zijn de mannen van Cirque Poubelle aanwezig om alles piekfijn op te kuisen. Ze hebben oog voor detail en sproeien de straten letterlijk schoon.

FASAM

Met het pak even strak als de percussielijnen leidt drumband FASAM de komst van de Feesteworpwagen in. Opgericht in 1904 en nog steeds in de vorm van hun leven!

Feeste **STOET**





(c) Carl Duhamel



. FEESTE VOOR IEDEREEN .

Vanuit de Feesteworpwagen worden tienduizenden stukken feest (peperkoek) in het publiek gegooid.

De wagen werd ontworpen door lokale kunstenaar GIO (Giovani Vanhoenacker). Naast zijn kunstwerk 'Karkas', dat te bewonderen is aan de vistrap in Waarmaarde-Kerkhove, is dit het tweede pareltje dat hij ontwierp voor onze gemeente!

. DE LAATSTE SMETE XL . 19 uur .

Naar goede gewoonte rijdt de Feesteworpwagen 's avonds nog een laatste keer uit, vooraleer hij weer voor twee jaar verdwijnt. Dit keer zetten we samen met de mensen van Part-a-Fou de Avelgemse straten in vuur en vlam!

De wagen vertrekt om 19u aan Spikkerelle en gaat via de Kerkstraat en Doorniksesteenweg richting Stationsstraat.

. WINTERFOOR .

Na de Feesteworp ben je welkom op de Winterfoor op het Daniël Vermandereplein, naast de kerk.

WWW.FEESTEWORP.COM



v.u. Feesteworpcomit , Scheldelaan 6, 8580 Avelgem .